



De waarden van wonen

Wonen is veel meer dan een huis of kamer alleen.

Wonen is thuisbasis en ankerpunt, veilige plek, deel van je identiteit en centrum van je leefomgeving. Al deze aspecten maken een goede en passende woonplek voor iedereen zonder uitzondering belangrijk.

Je woonplek is de kleinste variant van samenleven.

Die samenleving is een **gevarieerde** samenleving.

Mensen verschillen in wie ze zijn: in achtergrond, levensfase, omstandigheden, (on)mogelijkheden, leefstijl, voorkeur.

De één is gelukkig in haar eentje in een huis met een tuintje, de ander met partner en kinderen op een flat, de volgende in groepsverband in een hofje. Zoveel mensen zoveel wensen. Daar is geen standaard van te maken.

Buitengewone burgers

Deze waarden van wonen gaan op voor alle Groningse burgers.

Het hebben van een beperking, handicap en/of 'bijzondere gebruiksaanwijzing' verandert daar niets aan.

Wat het leven wel anders maakt als je woonplek aan een paar extra eisen moet voldoen om precies te passen, is de realiteit dat de keuzemogelijkheden beperkter worden. Dat is de pech van het horen tot een kleine minderheid. Het maakt je dromen niet minder belangrijk, alleen iets en soms veel lastiger te realiseren.

Dat is zeker geen reden om de handicap/beperking tot maat te maken. Ieder mens is, kan en wil zoveel meer dan dat ene aspect van het leven. Een beperking is gewoon een factor om rekening mee te houden. Dan heb je er het minste last van.

Samen wonen

Wonen doe je samen. Eigenlijk is niemand echt zelfredzaam in zijn of haar eentje. We zijn allemaal afhankelijk van elkaar, al valt het bij mensen die makkelijk in de maatschappij passen minder op. Slim gebruik maken van de verschillende kwaliteiten van iedereen, geeft daarom verreweg de beste groei- en bloei-kansen voor het collectief.

Dat is meteen een sterk argument om te kiezen voor gemengd wonen en te zorgen voor voldoende variatie in elke wijk of woongemeenschap.

Een handicap of een beschadigde geschiedenis is bij uitstek geen 'in de persoon gelegen' factor. Een beperking ervaar je waar het botst met de inrichting en het oordeel van de leefomgeving. Dat bepaalt de pijn en de frustratie waar mensen moe en moedeloos van kunnen worden. En hun 'belangrijke anderen' ook.

Als we er met elkaar in slagen om de veerkracht en het aanpassingsvermogen van burgers wakker te houden, te mobiliseren en te verbinden, bereiken we een optimaal zelfredzame maatschappij.

Waar iedereen van waarde en betekenis is, ongeacht ziekte of andere belemmerende factoren. Waar iedereen aan mee kan (blijven) doen.

Een woonvisie realiseren

Het is een uitdaging voor de gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen om in samenwerking te zorgen voor woonplekken die passen in deze Groningse visie op een gevarieerde samenleving.

Woonplekken van aangepaste woningen en studentenkamers via ruimte voor woongroepen en 'tiny houses' tot en met fijne kamers en appartementen in woon-zorgcentra. Lang leve de variatie!

In een buurt waar mensen en kinderen de kans krijgen om elkaar te ontmoeten, samen te spelen en te sporten, bij te kletsen, dienst- en wederdienst uit te wisselen... vanzelfsprekend.

Is dat een droom?

Nee, dat is bouwen aan een toekomstbestendig Groningen!

Werkgroep Toegankelijk Groningen
Marlieke
Januari 2022