
Verzonden: donderdag 4 april 2024 22:18

Aan: Griffie <Griffie@ groningen.nl>

Onderwerp: tegen geheugenpaviljoen

Aan griffie Groningen

Aan alle raadsfracties en BenW

Tegen een lelijk betonnen geheugenpaviljoen, nergens goed voor.

Belastinggeld en ruimte verslinden, lelijk beton.

Laat de 'spijker' maar staan. Die bestaat al, zelfde herrinnering.

Ruinen

Betrokken bij de Oosterpoort!

-----Oorspronkelijk bericht-----

Verzonden: donderdag 4 april 2024 21:01

Aan: Griffie <Griffie@ groningen.nl>

Onderwerp: Geheugenpaviljoen

Dag,

Ik vernam net dat de gemeente de handtekeningactie niet zo serieus neemt. Dan toch maar even een reactie. Ik heb jarenlang met plezier in de Oosterpoort gewoond, totdat de boven en naaste burens waren vertrokken en er studenten kwamen te wonen. Van twee burens naar 10, met medewerking van de gemeente. De gemeentemedewerker was regelmatig aanwezig om toe te zien hoe de eens mooie woningen werden verbouwd tot kamerbewoning, maar vond het niet nodig om ook maar een keer bij mij aan te bellen, om me te informeren. Vanaf dag een werden de verhuurregels overtreden, maar toen was er niemand meer te zien. Daarna kwam de verbouw van de ring, waarvoor we als bewoners ons verenigd hebben om het voor ons leefbaar te houden en de overlast te beperken, dit is ten dele gelukt, maar ook hier werden we regelmatig genegeerd. Maar toen nog met de hoop op een mooi Zuiderpark in het vooruitzicht. Ivm de overlast van studenten, ben ik inmiddels noodgedwongen verhuisd. Maar ik leef nog steeds mee met de bewoners van de Oosterpoort. Na jarenlange overlast van de ring en de verbouwing van de ring is het einde in zicht. En nu komen jullie met zo'n verschrikkelijk plan om een deel te laten staan, ik hoopte op een misplaatste 1 aprilgrap, maar dat blijkt niet zo te zijn. Kom nu voor een keer de bewoners tegemoet, breek de oude ring af, en maak er een mooi fantastisch zuiderpark van.

Met vriendelijke groet,

Verzonden: donderdag 4 april 2024 20:22

Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl>

Onderwerp: tegen het voorgenomen plan voor het Geheugenpaviljoen

Aan alle raadsleden en B&W,

Tot mijn grote teleurstelling heb ik gehoord dat het voornemen is, om het voorgestelde plan omtrent het Geheugenpaviljoen toch ten uitvoer te brengen, ondanks het bezwaar hiertegen door 1700 mensen.

Ik was verbijsterd te moeten vernemen van dit plan, het laten staan van een stuk van deze verfoeide en foeilelijke ringweg. Als Oosterpoorter was en ben ik erg blij met het nieuwe Zuiderplantsoen dat er komt in onze niet al te groene wijk. Een stuk ringweg laten staan is wat mij betreft veel te groot, te dominant in dit nieuwe stuk groen!

Ik zou u willen wijzen op het plan van buurtgenoot en kunstenaar Frank Sciarone om, als er dan toch een herinnering moet komen, te kiezen voor iets met net zoveel betekenis, maar van een bescheidener formaat: de spijker. Frank heeft al eerder ringwegkunst gemaakt en aan hem zou u deze opdracht kunnen geven wat mij betreft.

[De Spijker als alternatief voor het Geheugenpaviljoen? \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=...)



De Spijker als alternatief voor het Geheugenpaviljoen?

Waarom niet de Spijker laten staan in plaats van het realiseren van 'het Geheugenpaviljoen'? In een petitie tegen het Geheugenpaviljoen, die 1700 keer ondertekend is, pleiten sommige ondertekenaars voor het behoud van de Spijker, een vierkante kolom onder de oude zuidelijke ringweg. Kunstenaar en bewoner Frank Sciarone uit de Oosterpoort ...

www.youtube.com

Ik hoop oprecht, dat er naar de stem van (vele) Oosterpoorters geluisterd gaat worden. Het is tenslotte iets, waar wij als buurt straks veel plezier aan willen beleven.

Met vriendelijke groet,

Verzonden: donderdag 4 april 2024 17:27

Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl>

Onderwerp: Geheugenpaviljoen niet doen!!!!

Geachte heer, mevrouw,

Nu eindelijk het einde van Aanpak Ring Zuid in zicht is na jaren van lawaai, getril, vuil en overige overlast en het Zuiderpark dichtbij is, blijkt helaas dat een deel van de ringweg blijft staan. Jaren zijn we blij gemaakt met het idee dat straks de ring is verdwenen en er een prachtig park gaat komen.

Helaas blijkt nu dat er plannen zijn om een gedeelte van de ring te laten staan. Bij mijn weten is er nooit eerder gesproken over het Geheugenpaviljoen dan tot een paar maanden geleden. Als 'monument' ter herinnering. Waarom moet een gedeelte van dit gedrocht blijven staan? Afschuwelijk. Veel te groot en te fors voor waar die gepland staat, zo dicht op de huizen. We hoeven deze ringweg helemaal niet levend te houden. Dat kan toch op een andere manier met een kleiner 'gedenkteken'?

Inspraak vanuit de buurt? Zijn de bewoners van de Meeuwerderbaan geraadpleegd die hier elke dag op moeten uitkijken. Nee!

Denk er alstublieft nog eens over na of het Geheugenpaviljoen echt nodig is!

Nadelen van het plan:

- minder licht in de woning
- geknal met oud en nieuw (blijft bestaan nu een deel van de ring als klankkast blijft fungeren)
- graffiti
- 'hangjongeren'
- op de plek en in de buurt ervan kan niets groeien door o.a. schaduw

Hartelijke groet,