

Verzonden: zondag 14 april 2024 10:47

Aan: Griffie <Griffie@ groningen.nl>

Onderwerp: Geen geheugenpaviljoen

Beste mensen,

Ik ben zeer tevreden over dat er een Zuiderplantsoen wordt gerealiseerd. Ik kijk uit naar het nieuwe groen en het uitzicht zonder ringweg, want daar heb ik nu wel lang genoeg tegenaan gekeken. Ik schrok dus ook behoorlijk toen ik hoorde van het geheugenpaviljoen. Ik vind dit plan nogal in strijd met het doel van het verlagen van de ringweg, namelijk onder andere het vergroenen van de omgeving. Als buurtbewoner ben ik dus geen voorstander van het laten staan van een stuk van de ringweg, omdat we eindelijk verlost zouden zijn van dit afgrijselijke uitzicht en, niet te vergeten, alle uitstoot en stof die we jaren over ons en onze planten heen hebben gekregen. De herinnering aan de ringweg vind ik persoonlijk dus een beetje overbodig. Plaats er liever een mooi kunstwerk dat de vooruitgang en verbetering symboliseert in plaats van een herinnering aan het verleden.

Dus, ik ben tegen.

Groeten,